

## ....Fijn dat u gezellig bij ons bent.

Al sinds 1976 worden hier, volgens beproefde receptuur, de heerlijkste pannenkoeken voor u gebakken. Zowel voor de liefhebbers van hartig als voor de echte zoetekauw. Allemaal met verse ingrediënten, afgestemd op het seizoen en allemaal met liefde en zorg voor u bereid.

De menukaart die voor u ligt, hebben we zorgvuldig samengesteld. Naast de bekende, en ooh zo lekkere pannenkoek met appel, spek en ui, maken we ook graag bijzondere verrassingen voor u. En wat dacht u ervan om onder het genot van een drankje, alvast te beginnen met een versgebakken broodje of een lekker kopje soep.

Bij 't Pannekoekhuis bieden we u de tijd om te onthaasten, maar bent u onderweg en wilt u kort pauzeren voor een lekkere pannenkoek? Ook dan bent u hier aan het goede adres.

Zelfs pannenkoeken afhalen behoort tot de mogelijkheden.

En heeft u binnenkort iets te vieren. Neem dan eens even een kijkje in 'de Hoeskamer'.

Een knus privé-restaurantje voor circa 40 personen.

Kinderen mee? Vergeet dan bij vertrek vooral niet om langs de grabbelton te lopen en een leuke verrassing mee te nemen. Met ons team streven we ernaar om het u volledig naar de zin te maken. We hopen immers dat u nog eens terugkomt en ons aanbeveelt bij familie en vrienden. Heeft u nog vragen of bijzondere wensen? Spreek ons aan. We denken graag met u mee. Laat het u goed smaken en geniet van uw pannenkoek!

**Of op goed Twente:  
Laat 't oe temet goed smaken. Volle wille an de pan'nkook!**

**Yvonne en Marcel Willemsen**

### **Historie**

't Pannekoekhuis is ontstaan als een familiebedrijf. Met de vestigingen in Borne, Lettele, Olst en Schaarsbergen zijn we een begrip in de regio. Samen delen we meer dan 100 jaar ervaring in het bakken van heerlijke pannenkoeken en wisselen we de heerlijkste recepten met elkaar uit.

**Proeft u het zelf!**